

## Stormschool Bloemendaal 1945-1949

Tijdens de bevrijding van Nederland is een onoverzichtelijke situatie ontstaan op het gebied van de wederopbouw van het leger. Enerzijds probeert de regering een nieuwe Koninklijke Landmacht op te bouwen uit een reeds in Engeland ontwikkeld idee. Anderzijds ontstaan uit de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) – vaak op initiatief van plaatselijke commandanten – allerlei eenheden van uiteenlopende sterkte en samenstelling. De militaire overheid staat voor de lastige taak dit in goede banen te leiden en het samenvloeien van eenheden van de BS in de Koninklijke Landmacht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Omdat er niet onmiddellijk dienstplichtigen beschikbaar zijn voor de strijd in Indië, is de legerleiding in eerste instantie aangewezen op oorlogsvrijwilligers (OVW'ers) en de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde beroepsmilitairen. Vooral uit de gelederen van het voormalig verzet dat zich in het laatste oorlogsjaar heeft verenigd in de BS melden zich veel oorlogsvrijwilligers.

Een van de plaatsen waar deze vrijwilligers hun opleiding gaan krijgen is de locatie 'Huize Wildhoef' aan de noordkant van Bloemendaal. Hier start in augustus 1945, drie maanden na de capitulatie van Duitsland, een opleidingsbataljon met de training. De training zal twee maanden duren. Daarna zullen zij worden ingezet in het conflict in Nederlands-Indië.

Huize Wildhoef kent een turbulente start. Het is in een gebouwencomplex voor Ouden van Dagen dat in begin 1940 is opgeleverd en midden in een groot park ligt. Rond de 70 ouden van dagen hopen hun laatste jaren daar te slijten maar zij worden op last van de Duitsers – die het complex op 1 juni 1940 vorderen – de Wildhoef uitgezet. Vanuit deze locatie gaan de Duitsers, door middel van radiotelegrafie, hun vliegtuigen naar doelen in Engeland begeleiden. Na het vertrek van de Duitsers in 1945, nemen voor een korte periode Canadese bevrijders hun intrek in het gebouw. Daarna nemen de OVW'ers bezit van de Wildhoef en beginnen met hun training in voorbereiding op hun uitzending naar Indië. Het Haarlems Dagblad schrijft over de training: 'Het is nog steeds oorlog in Bloemendaal'.

Na het vertrek van de eerste OVW'ers meldt zich in september 1945 een nieuwe groep logees aan. Het zijn een twintig tal officieren, onderofficieren en korporaals van de ontbonden No.2 (Dutch) Troop, allen oud-commando. Zij hebben aangegeven in militaire dienst te willen blijven en krijgen de taak om samen met het reeds aanwezige kader, oorlogsvrijwilligers en voormalig leden van de BS het opleidingscentrum verder op poten te zetten. De No.2 (Dutch) Troopers zijn verantwoordelijk voor de instructie. Het is de bedoeling dat ze grote groepen KL-militairen gaan opleiden; de planning is om 400 man per maand af te leveren.

Onder leiding van reservekapitein J.H.A.K. Gualtérie van Weezel, de commandant van Bloemendaal, wordt er een opleidingsteam van 150 man samengesteld. De samenwerking tussen de commando's en de voormalige BS'ers is zo succesvol dat de legerleiding besluit het opleidingscentrum op 1 oktober 1945 de officiële naam te geven van 6e Koninklijk Nederlands Infanterie Depot (6e KNID). De taak van het depot is kaderopleidingen te verzorgen voor het Wapen der Infanterie.

Daar de oud- Nr. 2 Dutch Troopers een zware stempel op de opleiding drukken, krijgt deze al snel het karakter van een commando-opleiding, zonder een echte commando-opleiding te zijn. Daarom besluit de minister van Oorlog, Mr. J. Meijnen, op 7 mei 1946 de naam 6e KNID te wijzigen in Stormschool Bloemendaal. Al snel komt de nadruk te liggen op de gevechtscursussen. Van deze cursussen is de zesweekse kader-gevechtsopleiding verreweg de belangrijkste. Binnen een paar jaar groeit de stormschool uit tot een opleidingscentrum met achthonderd man aan kaderleden en cursisten. In de eerste tweeënhalf jaar nemen zo'n tienduizend man deel aan de opleiding in Bloemendaal.

Het is een tijd waarin de Stormschool floreert en een unieke plaats inneemt in de gemeente door duidelijk aanwezig is in het dagelijks leven van de Bloemendalers. Er zijn regelmatig defilés en grote groepen soldaten marcheren al dan niet begeleid door een muziekbond door het dorp.

## **De Opleiding**

De zware training op de Wildhoef vertoont nog maar weinig gelijkenis met de doorsnee opleiding voor infanteristen. In de praktijk begint – door de begeleiding van de oud-commando's – de opleiding van de Stormschool Bloemendaal hoe langer hoe meer te lijken op die van Achnacarry. De manschappen worden ondergebracht in een tentenkamp dat staat op een eilandje in de vijver van de Wildhoef. Dit eiland is alleen te bereiken via een 'toggle-rope bridge' of een evenwichtsbalk.

Precies zoals cursisten jaren daarvoor de toggle bridge over de Arkaig overstaken, schieten hier ook metershoge waterfonteinen omhoog veroorzaakt door explosieven en vliegen kogels om de oren van de cursisten terwijl zij een aanvalsoefening uitvoeren.

Bloemendaal heeft ook zijn overlevingsoefeningen, bajonetvechten, speedmarsen en stormbanen. De dodenrit en de 'hit and run' gevechtstraining die uit Schotland zijn komen overwaaien vormen ook hier een vast onderdeel van het programma. Maar er zijn ook veranderingen; waar de dodenrit in Achnacarry toggelend gebeurde, ligt in Bloemendaal de cursist plat op zijn buik als hij over het touw naar beneden glijdt. Als altijd zijn de zware Brenguns, bij welke lichamelijke inspanning dan ook, een extra verzwarende factor.

Nieuw is het springen uit rijdende vrachtauto's (van het type Bedford) en er is zelfs sprake van een geïmproviseerde 'para-opleiding'. Hierbij springen cursisten van een hoogte van ongeveer negen meter uit een boom om de parachutelanding te oefenen. Hun val wordt door een kabel afgeremd.

De filosofie van Charles Vaughan speelt ook hier nog steeds een belangrijke rol en wordt volop in ere gehouden: "you'll find out too, that a soldier who keeps his weapons and equipment clean, no matter the condition under which he's living, will also keep his body and mind tidy and alert too".

En dus wordt ook hier het poetsen van schoenen en koper en het blancoën van uitrusting als een goede mentale training beschouwd.

De Stormschool heeft net als in Achnacarry een aantal symbolische graven, in dit geval zes. Op 7 september 1946 brengt de toenmalige Franse generaal Jean de Lattre de Tassigny een bezoek aan de Stormschool en bij het passeren van deze graven brengt hij tot ieders vermaak een eregroet. Weliswaar jaren eerder, traptten ook US Rangers die de poort bij Achnacarry binnenliepen in precies dezelfde 'val'.

Commandant Gualtherie van Weezel maakt zich inmiddels hard voor de vorming van echte commando-eenheden in Nederland. Generaal Mr. H.J. Kruls chef van de generale staf, vindt echter dat in de organisatie van het nieuwe Nederlandse leger geen plaats meer is voor commandotroepen. Analooq aan de filosofie die de Engelse legerleiding hanteert.

Ongewild komt er aan deze situatie in april 1948 plotseling verandering. Door gebrek aan gekwalificeerde instructeurs in Bloemendaal is de noodzaak geboren om het potentieel daaraan/daarvan uit te breiden. Alle instructeurs zijn oud-commando en ze vinden dat nieuwe instructeurs vanzelfsprekend moeten voldoen aan dezelfde hoge eisen. Daarom moeten óók zij een commando-opleiding volgen.

Door veel initiatief en lobbywerk krijgt de Stormschool uiteindelijk toestemming een twintigtal beroepsmilitairen tot commando op te leiden. Zij moeten de nieuwe instructeurs worden. Het zal de eerste commando-opleiding op Nederlandse bodem zijn. De 'cracks' van voormalig Nr.2 (Dutch) Troop bekijken deze opleiding aanvankelijk met enige scepsis.

Snierend wordt deze opleiding door hen de kwatta commando-opleiding, de 'chocoladeopleiding', genoemd. Maar de zaken lopen anders. Een gerenommeerd instructieteam uit diezelfde Nr. 2 (Dutch Troop), onder leiding van luitenant Van der Veer, neemt deze twijfel snel weg.

Tien van de twintig deelnemers zullen de eindstreep halen. Op 5 juni 1948 worden de eerste groene baretten op Nederlandse bodem aan de tien onderofficieren uitgereikt. Tot ieders ontzetting zijn de baretten niet alleen van een buitensporig formaat maar ze lijken ook nog eens groen gespoten te zijn. Goed mogelijk want groene baretten zijn binnen de Krijgsmacht nog niet voorradig. Kort daarna gebeurt er iets bijzonders. De Nr.2 (Dutch) Troop 'cracks', die de cursisten tijdens hun opleiding bespot, gehoond en geminacht hadden, zorgen er binnen de kortste keren voor dat de nieuwe commando's voorzien worden van echte groene baretten. Het is een fijne geste van kameraadschap. De volgende dag staan de kranten bol van dit gebeuren. Er spoelt een golf van publiciteit over ons land. Vooral de opleiding van de commando's op Nederlandse bodem krijgt alle aandacht. Nooit eerder zijn de commando's zo nadrukkelijk in het nieuws geweest. Hoewel de rode en groene baretten in Indonesië een bekend fenomeen zijn, is men er in Nederland, in het begin van de jaren 50, totaal onbekend mee.

### **De tien van Bloemendaal**

Na de opwinding van de eerste commando-opleiding op Nederlandse bodem stapelen zich donkere wolken samen boven Bloemendaal. De Wildhoef moet aan de eigenaren worden teruggegeven. De toenmalige chef-staf, generaal Mr. H. J. Kruls, geeft opdracht uit te kijken naar een andere kazerne. Verschillende locaties worden bezocht door de toenmalige 2e Int Willem van der Veer. Op zijn Harley Davidson bezoekt hij onder andere Steenwijk, Nijmegen, Grave en Roosendaal. De uiteindelijke keuze valt op Roosendaal en wel op de Engelbrecht van Nassau kazerne. De Genie krijgt opdracht de kazerne – een voormalige grenskazerne – in gereedheid te brengen voor de 'Stormschool Bloemendaal'. Op 29 april 1949 wordt de vlag in Bloemendaal gestreken. Op 30 april 1949 – Koninginnedag – vindt onder overweldigende belangstelling – met ongeveer 800 man onder leiding van Gualthérie van Weezel gezeten op zijn witte paard – de intocht in Roosendaal plaats. De intocht wordt gevolgd door een grandioos defilé langs het gemeentehuis en de Roosendaalse bevolking. Stormschool Roosendaal is een feit.

<http://www.korpscommandotroepen.nl/stichting-nieuws/fototentoonstelling-stormschool-bloemendaal/>